

Opgave 2

Sammenligning mellem to tekster / komparatisme

Lav en sammenligning mellem de to breve her og Gustav Munch-Petersens digt, "Til mine forældre"

Læreren opstiller sammenlignings- og perspektiveringspunkter ud fra elevernes klassetrin og faglige behov.

Opgaven kan løses af eleverne enkeltvis eller parvis.

Gustaf Munch-Petersen. Fra "det nøgne menneske" (1932):

til mine forældre

jeg blev ikke det, i ventede -
jeg blev alt det, i havde frygtet -
i lod mig vokse op
næret ved jeres afsavn.
i opdrog mig med skjulte taarer -
opdrog mig
til at leve jeres liv - fortsætte det -
skal jeg sige:
saadan levede i; i gjorde ret -
altsaa er det godt at leve saadan.
skal jeg?
eller skal jeg dræbe haabet i jer?
fortælle jer, at jeg ikke blev som i -
at min verden er en anden end jeres,
min glæde,
min smerte en anden end jeres -
vil i tro paa min tak til jer?
paa min tak til livet?
eller vil i sige:
han fik alt,
han tog alt af os,
og giver os intet tilbage,
andet end sorg og skuffelse.
jeg ved, i har ret, naar i siger det.
jeg tror, jeg har ret, naar jeg gaar til mit eget land.
men jeg gaar tøvende -
jeg gaar langsomt og tungt -
men jeg tror, jeg skal gaa.

Tekstbilag opgave 2:

(Uddrag fra manuskriptet scene3)

I FLYET PÅ VEJ TIL AFGHANISTAN

SOLDATEN

Elskede lillesøster. Du er den største gave mor og far nogensinde har givet mig. Du er den klogeste, sejeste og bedste lillesøster nogen storebror kunne ønske sig. Tilgiv mig, at jeg forlod dig, men jeg måtte rejse. Tilgiv

mig, men jeg kunne ikke leve på den måde. Tilgiv mig i det hele taget. Jeg elsker dig og vil altid være hos dig. Jeg vil altid være hos dig, under samme måne.

Sidste vilje.

Kære mor og far. At jeg ikke føler, at jeg rigtigt har levet, er ikke jeres skyld. Jeg har haft en skøn barndom med mærkelige, men skønne forældre og universets bedste lillesøster. Jeg elsker jer højere end I nogensinde kommer til at forstå. Jeg måtte bare afsted. Hvis jeg dør og I læser dette brev skal I tænke på mig med glæde. Ikke med sorg. Livet er et lykketræf. Jeg kan ikke takke jer nok for, at I satte mig i verden. Jeg vil altid elske Jer. Kærlighed og tak.

